

Zangkoren Deo Sacrum
Secretariaat:
Gantel 2, 2675 CH Honselersdijk
T:0174-245238 / 06-28632552
Website: www.deosacrum.nl
E: zangkoren@deosacrum.nl
E: deosacrumpoeldijk@gmail.com
Bankrelatie: Rabobank Westland:
NL83 RABO 0142 2105 52



Nieuwsbrief

Nummer 24, 5 september 2025

Hierbij nummer 24 van de Nieuwsbrief van Deo Sacrum in je digitale brievenbus.

In deze nieuwsbrief o.a.:

- Woord van de Voorzitter;
- In Memoriam Aad Bol en Cor Mol;
- Bericht van de penningmeester;
- Speciale Ledenvergadering 26 september;
- Informatie van de verschillende koorgroepen;
- De "agenda" voor de komende periode.

Veel leesplezier gewenst.

Hartelijke groet
Toos de Vreede, secretaris

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Paul Stolwijk Generaal Spoorlaan 565 2285 TD Rijswijk T: 06-50824357 E: p.stolwijk@online.nl	Secretaris: Toos de Vreede Gantel 2 2675 CH Honselersdijk T: 0174-245238 M: 06 - 28 63 25 52 E: tdevreede@planet.nl	Penningmeester: Hans Schippers H. Roland Holstweg 33 2692 CA 's-Gravenzande 0174-419138 E: penningmeester.deosacrum@hotmail.com
---	--	--

De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende koorgroepen:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| Ben Beekman | - Concertkoor Westland |
| Niek van den Boer | - Kamerkoor Couleur Vocale |
| Marcel Dekker | - Popkoor Fine Tuning |
| Gerard van der Elst | - Bartholomeuskoor |

Muzikale Leiding: Steven van Wieren - Email: stevenvanwieren@gmail.com



Woord van de Voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog vakantie. Op 5 augustus heeft het bestuur het afgelopen werkjaar afgesloten met een feestelijke borrel.



Helaas waren Gerard en Hans verhinderd. Het was extra feestelijk omdat Steven 12,5 jaar werkzaam voor Deo Sacrum is. We hebben hem gefeliciteerd en onze waardering voor wat hij voor ons doet laten blijken door hem een diner-bon te overhandigen. Kan hij samen met Jolanda uit eten bij Restaurant LOLO in Poeldijk.



In Memoriam

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van de heer Cor Mol. In de nieuwsbrief leest u een memoriam van Cor Mol en ook van Aad Bol geschreven door Toos de Vreede.

Deo Zomerkamp

Van 25 tot en met 30 augustus was het Deo Zomerkamp van het kinderkoor in Steensel. Helaas was ik door mijn werkzaamheden niet in de gelegenheid om langs te gaan. Ik heb vernomen dat dit jaar twee nieuwe leiders meegaan. Ik hoop dat ze de komende jaren bij de club blijven !

Veel dank aan de kampleiding die bergen werk verzet voor dit prachtig gebeuren !

Toekomst Deo Sacrum

Voor het bestuur begint in september het nieuwe werkjaar met veel uitdagingen. Het bestuur gaat nadenken over toekomst van Deo Sacrum. Met name de ontwikkelingen in de St. Franciscusfederatie. Welke gevolgen hebben ze vooral voor het Perosi- en het Bartholomeuskoor en daardoor ook voor heel Deo Sacrum?

Ik heb van het bestuur mandaat gekregen om hierover met het pastoraal team in gesprek te gaan omdat ik als voorzitter van Deo Sacrum automatisch ook voorzitter van de twee voornoemde koren ben.

Ik hou u op de hoogte !

Koorcommissies

Het bestuur organiseert op zaterdag 4 oktober aanstaande een bijeenkomst voor de koorcommissies. De uitnodigingen zijn inmiddels gemaaild. Het bestuur heeft deze commissies hard nodig en hoopt op een grote opkomst !

Ik ben bezig om een koorcommissie op te richten van het Perosikoor.

Heb je belangstelling? Hiervoor kunt u zich bij mij aanmelden !

Sloopconcert:

Het plan om een zogenaamde sloopconcert te organiseren zal, denken we, wat langer duren. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de vorderingen en de planning van het project. In september staat er weer een informatieavond op het programma. We hopen

dan meer te horen. We hebben daarom ook een nieuw gesprek met de gemeente
aangevraagd voor meer duidelijkheid. Ook willen wij de mondelinge financiële garanties
graag schriftelijk bevestigd hebben vóórdát we verder gaan met het organiseren van het
sloopconcert.

Gregoriaans koor

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2024 heeft een aantal leden aangegeven dat
ze graag weer eens Gregoriaans willen zingen met de mannen.

Het bestuur heeft mij gemandateerd te onderzoeken of dit te realiseren is. Dus wilt u, of
kent u anderen binnen uw netwerken die Gregoriaanse gezangen willen zingen, laat mij
dit weten. Kan telefonisch, per mail of in de wandelgangen. Bij voldoende belangstelling
kunnen we de noodzakelijke stappen nemen van repetities inplannen etc

Uitnodiging

Extra Algemene Ledenvergadering

De commissie die bezig is met herzien van de Statuten en het Huishoudelijk reglement
van de Zangkoren Deo Sacrum o.l.v. Niek van den Boer heeft veel werk verricht en komt
na goedkeuring door het bestuur, met een voorstel. Wanneer dit voorstel door de leden
akkoord wordt bevonden gaan de stukken naar de notaris. Dit in verband met de
aanpassingen binnen de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Verderop in de nieuwsbrief legt Niek dit nader uit.

Vrijdag 26 september om 21 uur (na repetitie van het Bartholomeuskoor) in de grote
zaal van de pastorie. Kom alstublieft met velen !! Welkom !!!!!

Kortom: Het bestuur gaat ervoor in het nieuwe werkjaar !!

U ook ? Doe mee !

Hartelijke groet,

Paul Stolwijk, Voorzitter





In Memoriam Aad Bol

Geboren 28 juni 1949 - Overleden 14 maart 2025

In 1976 werd Aad lid van Deo Sacrum en zong onder leiding van Jos Vranken in het herenkoor. Bijna vijftig jaar kwam hij trouw naar Poeldijk voor de repetities en kerkdiensten. Ook zong hij in het Perosikoor bij uitvaarten. Op jonge leeftijd zong Aad al in het knapenkoor onder leiding van Sipke de Jong. Vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap kreeg hij van De Nederlandse Sint Gregoriusvereniging de Eremedaille in Goud uitgereikt.

Aad had graag de 50 jaar volgemaakt, maar helaas mocht dat niet zo zijn. Dankbaar herinneren wij Aad als een enthousiast, trouw en kritische koorzanger met een goeie stem en met een lange staat van dienst voor onze vereniging en onze parochie.

Met verbijstering en droefheid hebben wij het bericht van het overlijden van Aad ontvangen. We wisten dat Aad ernstig ziek was maar dat hij zo snel zou overlijden heeft ons overvallen.

We missen Aad bij de baritons. We wensen zijn familie Licht en Kracht toe dit grote verlies te dragen.

In Memoriam Cor Mol

Geboren 18 juni 1943 – Overleden 9 augustus 2025

Zijn kinderen zongen bij Deo Sacrum en hij beloofde te komen zingen als hij 40 was.

Cor heeft woord gehouden. Direct na zijn 40^e verjaardag meldde hij zich als lid van Deo Sacrum en zong in het Bartholomeuskoor en later ook in het Perosikoor. Vanwege zijn 40-jarig zangersjubileum kreeg Cor in 2023 de Eremedaille in Goud opgespeld van De Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.

Zijn lijfspreuk was “het koor gaat voor”...

Of het nu ging om de repetitie op vrijdagavond, het helpen bij de krantenactie op de zaterdagmiddag of het zingen bij een uitvaart. Eerst het koor en dan het andere...

Cor was een zeer trouw koorlid en zong zijn partij bij de baritons.

Tijdens de pauze, vaste prik, een sigaretje met zijn medezangers/rokers buiten en daar de nieuwtjes doornemen.

We gaan hem missen.

We wensen zijn kinderen Sandra, Carola en Renate met hun gezinnen en de verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Mogen Aad en Cor opgenomen worden in het koor der engelen.



Bericht van de penningmeester



Beste leden van Deo Sacrum

Op dit moment lopen alle betalingen volgens plan. Wel staat er voor het najaar het een en ander op stapel

Allereerst RABO clubsupport
Vanaf 1 september kunt u weer op ons stemmen. Maak hier reclame voor en stem op ons want iedere stem is er één!
Wist u dat u ook gezinsleden lid kunt maken van de RABO zodat ook zij op ons kunnen stemmen. We hopen op veel stemmen, want de steun van RABO is broodnodig voor ons.
Alvast dank voor uw stem.

Ook wil ik u wijzen op onze deelname aan sponsorkliks.
Door via deze link <https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=13663> uw online aankopen te doen, krijgen wij een percentage en het kost u niks extra's.

Begin oktober zal ik de incasso van het tweede half jaar voor de contributie uitvoeren

Wij zijn heel blij met onze leden van de club van 100 en wil hen nogmaals bedanken voor de steun.

Een verzoek om de jaarlijkse bijdrage zal binnenkort in de digitale brievenbus "vallen"
Weet u nog bedrijven die ons willen sponsoren of particulieren die lid willen worden van de club van 100: laat het ons weten. Alle extra inkomsten zijn broodnodig voor ons voortbestaan.

Ik wens iedereen veel zangvreugde de tweede helft van dit jaar en hoop u te ontmoeten bij een of meer uitvoeringen

uw penningmeester
Hans Schippers



NB ... Wist u dat?

Per lot van de Vriendenloterij ontvangt het koor € 6,51

Over het tweede kwartaal zijn 10 loten verrekend. Dat levert per maand 65,10 op.

Op jaarbasis is dat $12 \times 65,10 = 781,20$

Best de moeite waard, toch?!

Heeft u de begunstiging van uw lot al laten overschrijven naar Deo Sacrum?

Wilt U lid worden van de Club van 100 ?

Meldt u aan via de mail: deosacrumpoeldijk@gmail.com , telefonisch bij Gerard de Vreede - tel. 06-5159 5809 of Frans van Velthoven – tel. 06 1396 0740



Bij Gerard de Vreede en Frans van Velthoven kunt u ook terecht voor meer informatie

Beste leden Deo Sacrum,

Zoals bekend werkt een bestuurscommissie aan de aanpassing van onze statuten aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR en daaraan gekoppeld het aanpassen aan de huidige tijd en onze verenigingssituatie van ons Huishoudelijk Reglement. Als u dit leest, zijn hopelijk de laatste aanvullingen/verbeteringen in de nieuwe tekst verwerkt en is ook de lay-out opgeschoond.

Wij hopen de aangepaste statuten op 26 september met u te bespreken en indien mogelijk aan te nemen. Daarvoor is echter volgens de oude (en nieuwe) statuten een aanwezigheid in persoon, dan wel vertegenwoordigd, vereist van 2/3 van ons ledenbestand, oftewel ongeveer 60 leden. Als dat de 26e niet lukt, zal er een nieuwe vergadering moeten worden belegd, waarbij het aantal aanwezigen niet is vastgelegd. Statuten zijn voor elk lid belangrijk, dus we hopen op een zeer ruime opkomst.

Waar we nog niet in geslaagd zijn op moment van schrijven, is het vinden van een betaalbare notaris om onze nieuwe statuten volgens wet te laten vaststellen. Wij zijn er druk mee bezig, maar kent u iemand (een familielid?), die ons wil helpen voor een sympathiek bedrag, meldt het bij onze secretaris, Toos de Vreede.

U krijgt uiteraard tijdig voor 26 september ter voorbereiding de stukken toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
namens de commissie,
Niek van den Boer





Nieuws van Concertkoor Westland:

door
Ben Beekman

De zomer is nog niet voorbij, maar de zomervakantie wel;
tenminste voor de meesten van ons.....

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een zonovergoten vakantie. Zelden zoveel zon gezien als in de afgelopen zeven weken. Heerlijk hoor, vooral als je niet hoeft te werken, want het is wel anders als je voor je werk naar buiten moet in plantsoen of in de tuin.....

Het "gewone" leven gaat weer beginnen, dus ook wij zijn weer gestart met onze repetities voor ons concert op zondagmiddag 19 oktober a.s.

We hebben nog zeven reguliere repetities. Daarnaast nog een studiedag op zaterdag 20 september en natuurlijk nog de generale repetitie. Die is inmiddels definitief op woensdagavond 15 oktober a.s. vanaf 19.30 uur.

Het was even puzzelen met de agenda's van Hi-Five (het blaaskwintet bestaande uit dwarsfluit, hobo, fagot, hoorn en klarinet), van onze pianist Wim Voogd en van dansschool Het Dansatelier die met dansarrangementen ons concert komt vervolmaken.

Het belooft een mooi spektakel te worden, waar iedereen vast graag aan mee wil werken. We hebben alle stemmen hard nodig om het mooi en vol te laten klinken.

Zullen we afspreken dat we allemaal de komende repetities en studiedag aanwezig zijn? We moeten echt nog veel doen en daarom kun je geen repetitie meer missen. We maken er wat moois van met elkaar! De kaartverkoop is inmiddels ook van start gegaan. Alle gelegenheid dus, om 19 oktober in een volle kerk op te treden.

Heel fijn als je thuis wat aandacht gaat besteden aan de muziek de komende weken.

Als het goed is, heeft iedereen alle muziek van het concert in zijn/haar bezit.

Op YouTube kun je veel vinden en met de links die je via de mail hebt gekregen kun je thuis de muziek "eigen" maken. Door veel te luisteren naar de verschillende uitvoeringen krijg je de muziek in "je oren".

Hoe meer je luistert, hoe meer je je herinnert tijdens de repetitie en des te meer plezier heb je straks bij het concert.

Tot besluit: Allemaal tot ziens komende dinsdagavond. We starten om 20.00 uur in de repetitieruimte van de NH. Kerk aan de Fonteinstraat.

Fijn om elkaar te zien, te spreken en vooral weer te horen zingen.....

Namens de concertkoorcommissie,
Ben Beekman.

Klassiek met Vleugels



Van Strauss tot Enya



Concertkoor Westland

Hi-Five, blaaskwintet

Joost van Tongeren, bariton

Wim Voogd, piano

Het Dansatelier Den Haag, dans

**Dirigent:
Steven van
Wieren**

**Zondag 19 oktober 2025
Bartholomeuskerk, Poeldijk**

**Aanvang:
15.00 uur**

Toegang: € 17,50 (incl. pauzedrankje)

Kaarten via de leden van Concertkoor Westland,

www.concertkoorwestland.nl of

per e-mail: concertkoorwestland@gmail.com





Beste lezers,

Ook voor **Kamerkoor Couleur Vocale** is de vakantie ten einde. En hopelijk heeft iedereen het naar haar of zijn zin gehad en is de accu weer helemaal opgeladen.

Dat moet ook wel, want er staat nog genoeg op het programma voor ons kamerkoor, alleen al dit kalenderjaar. Een tweetal optredens in verzorgingshuizen, te beginnen al op 6 september met klassieke en populaire liederen van Mozart tot Louis Davids en van Bortniansky tot Claude. Met nog maar één reguliere repetitie hebben we allemaal in de afgelopen weken nog wel wat moeten nalopen. Maar, het komt goed.

Dan beginnen alweer de repetities voor onze Kerstconcerten, hopelijk met een paar projectzangers, om toe te werken naar ons traditionele Kerstconcert in de Uniekerk in 's-Gravenzande op zondag 14 december, met daarna nog optredens op 16 en 17 december om die week te eindigen op zaterdag 20 december met ons eveneens traditionele optreden in HAGA Ziekenhuis Leyenburg. Een hele volle week, maar het is natuurlijk leuk, dat we gevraagd zijn.

O ja, en tussendoor verrassen we nog een 70-jarige op zijn verjaardagspartijtje.

Wat we van januari '26 tot aan de zomer gaan doen, ligt nog niet vast. Dat hangt o.a. af van de viering van 100 jaar Bartholomeuskerk. Maar voorlopig kunnen we vooruit.

Met kleurige groeten,
Niek van den Boer



Door Toos de Vreede

De Vrouwenschola heeft voor de komende periode twee uitnodigingen ontvangen. Allereerst zingen we een viering bij Careyn Rozenhof in Naaldwijk op maandagmiddag 6 oktober a.s. Deze viering staat in het teken van St. Franciscus. De tweede uitnodiging is voor een viering in Verpleeghuis De Hooge Tuinen in Naaldwijk. Op zaterdag 18 oktober staan de gezangen van de 29^e zondag door het jaar op het programma. Inmiddels zijn we met 7 dames. Welkom aan Helmi.

Wil je ook eens ervaren wat het is om met een kleine groep dames het gregoriaans tot klinken te brengen. Je bent van harte welkom op de dinsdagavond om 19.00 uur. Laat even weten of je voornemens bent om langs te komen, dan zorgen we dat de bladmuziek aanwezig is.



Gezellige afsluiting koorseizoen

Vrijdagavond 18 juli was de laatste repetitie van het koorseizoen. Het Bartholomeuskoor repeteerde tot de pauze. Allereerst voor de viering van zondag 20 juli en vervolgens werd er gestudeerd aan wat koorwerken die op het programma staan tijdens de vieringen in de koorvakantie.

In de pauze was er koffie/thee met een heerlijke traktatie.

Vervolgens ging het meubilaire naar buiten voor de slotborrel van het seizoen.

Onder het genot van hapjes en drankjes werd er gezongen en was er tijd om nieuwtjes uit te wisselen en flink bij te praten.

Een geslaagde bijeenkomst: Een super gezellig zwoele zomeravond!



De dames van het Bartholomeuskoor hadden begin juli al een voorsprongetje genomen op de zomervakantie.

Op een zeer romantische locatie aan "De Zeven Gaten" in De Lier werd een gezellige middag georganiseerd bij "De Slaapsoof", een B&B van de dochter van Piet en Ria de Vreede. .

De dames genoten van een voortreffelijke lunch, er werd muziekbingo gespeeld waarmee heuse prijzen te winnen waren, natuurlijk werd er ook (mee-)gezongen. Er is heel veel gekletst en gelachen. Een gezellige middag met, mede dankzij het heerlijk weer, een Gouden randje.



Verslag: Zomerkamp Kinderkoor

Door Toos de Vreede



De ouders van de kinderen hebben we tijdens het zomerkamp op de hoogte gehouden door elke dag een kort verslagje en/of wat foto's te sturen via de app. Leuk om dan de reacties van de ouders te lezen. In deze Nieuwsbrief een vakantieverslag van ons Kinderkoor:

Maandag... Al vóór half tien was het gezellig druk op de parkeerplaats bij De Veiling. De kinderen meldden zich bij de kampleiding. Zodra alle bagage was ingeladen stapten we in de auto's van de ouders die ons naar Steensel gingen brengen. Tien uur was iedereen vertrokken.

Na een voorspoedige reis (BEDANKT lieve ouders) was iedereen rond het middaguur op de bestemming. In het zonnetje werd het meegebrachte lunchpakket heerlijk opgepeuzeld. De kamerindeling werd bekend gemaakt, altijd een spannend momentje... Alle bagage (wat nemen we toch veel mee, altijd) werd naar de kamers verscheept en na het bedden opmaken en het aantrekken van de wandelschoenen werd, na een speurtocht door het bos, eindelijk het kamphema bekend gemaakt:

DEO PIRATENKAMP

Via een schatkaartpuzzel werden de zes groepjes bekend gemaakt: Zwartbaard, Davy Jones, Kapitein Haak, Piet Piraat, Jack Sparrow en Messen Jochem.

Samen met je groepje doe je het hele kamp sporten en spelen waarmee punten te verdienen zijn. Op de dag van vertrek volgt dan de grote ontknoping en wordt de winnaar bekend. Uiteraard krijgen de kinderen dagelijks de tussenstand te horen.

In de middag werd er flink geknutseld aan het piraten-outfit en de piratenboot. Tussendoor deden we het "piratesoftecarebeanloopspel".

Na het voortreffelijke diner met tomatensoep (met balletjes 😊), pannenkoeken en een toetje nog even vrij spelen en dan de favoriet van het zomerkamp "het smokkelspel".

Het was een prachtige heldere avond, dus dat was boffen.

Na het smokkelspel was het echt bedtijd voor de basisschool kinderen en voor het voortgezet onderwijs volgde een nachtwandeling. Hoe laat ze precies thuis waren weet ik eigenlijk niet zo goed meer, maar ze vonden het heel leuk 😊

Iedereen heeft heerlijk geslapen.

Dinsdag... Iedereen heeft heerlijk geslapen (wel wat kort)

We werden gewekt met echte "wakker-woorden-muziek" 😊



Er is een jarige vandaag, dus wordt er na het overheerlijke ontbijt natuurlijk eerst uit volle borst door iedereen gezongen 🎵🎶. De snoepwinkel ging voor het eerste open, dus dat was even flink hard werken voor de dames achter de toonbank.

In de ochtend stonden de zeeverkenningsspelletjes op het programma en na de lunch met "bootjes knakworst" was er een heuse botenparade gevolgd door het piratenroofspel.

Tot aan het diner is er vrije tijd en gelegenheid om vast iets voor te bereiden voor de bonte avond en een beetje te relaxen voor degenen die dat nodig hebben (en kunnen 😊).



Het corvee na het overheerlijke avondeten is altijd een feestje. Als je flink zingt is de afwas zo gedaan. (Tip voor thuis!)

Na de afwas en de koffie voor de leiding volgde het Pirantengeluidenspel in bos.

Ga er maar aan staan: het geluid van klotsende golven tegen een schip aan horen in het bos en het geluid van lege flessen... Tenslotte nog Levend Piranten-Cluedo.

In het kamphuis wachtte nog limonade en een lekkere snack en daarna was het toch écht bedtijd!

Woensdag ...We worden weer gewekt met "wakker worden muziek".

Wakker worden, opstaan, aankleden en dan naar het ontbijt.

Het ochtendspel is Enteren – het bekende fietsenbandenspel. De opdracht was om zoveel mogelijk kwartetten te verzamelen met Robijn-Smaragd-Parel-Diamant.

Na de lunch op dienbladen lekker vrij spelen, werken aan een filmpje met je groep of een beetje relaxen tot aan het fluitsignaal voor het volgende spel: Levend Stratego.



Het avondeten was ook weer voortreffelijk. De kookstaf slooft zich elke avond weer opnieuw uit om wat bijzonders en heel lekkers op tafel te zetten. Het corvee werd weer met een glimlach en veel tophits erbij gedaan. Inmiddels werd de zaal omgetoverd tot "Gokpaleis de Knaken Kooi". Alle kinderen kregen evenveel Deo-Dollars om in de loop van de avond meer geld ervan te maken in het gokpaleis. De bank gaf een hele hoge rente deze keer: 50% als je je geld een half uur liet staan.

Als afsluiting van de avond: zingen bij het kampvuur. Echt vuur mag natuurlijk niet midden in het bos met deze droogte, maar ook daar had de leiding een oplossing voor.



Donderdag ... Na het ontbijt, het maken van het lunchpakket, de afwas, de aankopen uit de eigen snoepwinkel en koffie voor de leiding vertrokken we met auto's naar Eersel voor de Vossenjacht in combinatie met het makelaarsspel. Tijdens de Vossenjacht moet er zo voordelig mogelijk bemanning bij elkaar geronseld worden. Piraten bieden de bemanning aan maar je moet proberen vooral niet teveel te betalen. Het lunchpakket wordt heerlijk buiten op het grasveld bij het Zwembad genuttigd want vanmiddag gaan we lekker zwemmen. We hebben het hele bad voor onszelf en dat biedt kansen om met de groep een Tsunami in het bad te veroorzaken 😊 We zijn lekker opgefriest en met auto pendelen we weer naar ons kamphuis.





Daar worden nog de laatste voorbereidingen getroffen voor de bonte avond en is er tijd om te tutten. Make up, haren alles is mogelijk is de "Beauty straat" Tussendoor trakteert Noor ons op een overheerlijk suikerspin. Wat is dat toch ongezonder lekker!

Het avondeten met frites en een dessertbuffet smaakte weer voortreffelijk.

En, zoals de avond ervoor... een heel gezellig corvee.

De bonte avond bracht ons maar liefst 15 optredens en van elke groep een zelfgemaakt filmpje. Ook de leiding had een eigen filmpje gemaakt (hilarisch).

Er werd gedanst, gezongen toneel gespeeld en alle optredens waren zeer de moeite waard. Wat een talenten, allemaal!

Vrijdag... De laatste dag is altijd spannend, welke groep zou de winnaar worden...

Omdat om 10.00 uur de slaapzalen leeg moeten zijn voor de schoonmaak pakken we eerst onze koffers in en vegen we de slaapzalen. Dan wacht ons voor de laatste keer het ontbijt en maken we ons lunchpakket zelf klaar. Ook de snoepwinkel gaat voor het laatst open. Als alles is ingepakt en opgeruimd nog een laatste spel: het "Scheeps Voedsel Spel" De kinderen gaan op zoek naar scheepsbeschuit, zuurkool, bonen en zout vlees. Er werd zeer fanatiek gespeeld want met dit spel was de einduitslag nog enigszins te beïnvloeden.



Nog een laatste lunch en dande prijsuitreiking...

1. Messen Jochem, 2. Davy Jones, 3. Kapitein Haak, 4. Piet Piraat, 5. Jack Sparrow, 6. Zwartbaard. Voor elk kind was er een leuk prijsje.

Inmiddels was de bus gearriveerd en konden we rond 14.00 uur richting Poeldijk vertrekken.

In de bus werd natuurlijk nog heel veel gezongen.

Na een voorspoedige reis was het een fijn weerzien bij De Veiling. Het was een super geslaagd en gezellig kamp met alleen maar LIEVE kinderen, nóg lievere leiding en een fantastische kookstaf. Het weer was geweldig, we hebben veel sporten en spelen gedaan en natuurlijk is er veel gezongen.

Ik zou zeggen....Tot volgend jaar 😁👍

En de winnaars zijn:



TIPS voor in de AGENDA

<p>Zaterdag 6 september Kamerkoor Couleur Vocale Optreden in het kader van "Koren zingen voor Ouderen - "Fonds 1818 Huize Dijkweg - Naaldwijk 15.00 uur - Toegang vrij</p>	
	<p>Zondag 21 september Kinderkoor Westland Optreden voor bewoners en familieleden in De Tringel - De Lier Aanvang 14.30 uur</p>
	<p>Vrijdag 26 september Ledenvergadering Statuten en Huishoudelijk Reglement Aanvang 21.00 uur</p>
<p>Zaterdag 4 oktober Bijeenkomst met de leden van de verschillende koorcommissies</p> <p>Locatie: parochiezaal - pastorie</p>	
	<p>Maandag 6 oktober Vrouwenschola Verzorging viering in De Rozenhof te Naaldwijk Aanvang 14.30 uur</p>
<p>Zaterdag 18 oktober Vrouwenschola Viering in De Hooge Tuinen te Naaldwijk Aanvang 10.30 uur</p>	
	<p>Zondag 19 oktober Concertkoor Westland</p> <p>Klassiek met Vleugels Bartholomeuskerk - Poeldijk Aanvang 15.00 uur</p>
<p>Zondagmiddag 26 oktober Kinderkoor Westland Deelname Festival Federatie St. Adreaskerk - Kwintshul</p>	