

Zangkoren Deo Sacrum  
Kantoor en Repetitielokaal  
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk  
T:0174-245238 / 06-28632552  
Website: [www.deosacrum.nl](http://www.deosacrum.nl)  
E: [zangkoren@deosacrum.nl](mailto:zangkoren@deosacrum.nl)  
E: [deosacrumpoeldijk@gmail.com](mailto:deosacrumpoeldijk@gmail.com)  
Bankrelatie: Rabobank Westland:  
NL83 RABO 0142 2105 52



# Nieuwsbrief

Nummer 9: 20 januari 2021

Beste Mensen,

Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief...

Na onze laatste Nieuwsbrief is er helaas niet veel verandering gekomen in de mogelijkheden om samen te kunnen zingen.

Het liefst zouden we met z'n allen uit volle borst zingen "We zijn er bijna..."

Helaas is dat niet aan de orde. We zijn er nog lang niet en ons (muzikale) geduld wordt stevig op de proef gesteld.

Zojuist hoorde ik tijdens de persconferentie het voornemen voor een instellen van een avondklok aangekondigd worden. Natuurlijk ben ik vast niet de enige die zegt hiermee niet blij te zijn, maar... we moeten het met z'n allen doen.

Toch wil ik u allen vanaf deze plaats een voorspoedig 2021 wensen:

Gezondheid, Vriendschap, Liefde, Muziek en alle goeds!

## Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Vacant	Secretaris: Toos de Vreede Gantel 2 2675 CH Honselersdijk T: 0174-245238 M: 06 - 28 63 25 52 E: <a href="mailto:tdevreede@planet.nl">tdevreede@planet.nl</a>	Penningmeester: Vacant Voor informatie en vragen m.b.t. financiën  E: <a href="mailto:zangkoren@deosacrum.nl">zangkoren@deosacrum.nl</a>
-----------------------	--	---

De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende koorgroepen:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ben Beekman                 | - Concertkoor Westland     |
| Niek van den Boer           | - Kamerkoor Couleur Vocale |
| Marcel Dekker               | - Popkoor Fine Tuning      |
| Caroline Dijkhoff           | - Bartholomeuskoor         |
| Monique van Lom             | - Bartholomeuskoor         |
| Renate van Oostveen Koentze | - Kinderkoor Westland      |

Muzikale Leiding: Steven van Wieren - Email: [stevenvanwieren@gmail.com](mailto:stevenvanwieren@gmail.com)

-vervolg pagina 1-

Graag kijken we nog even terug op de voorbije periode en voor zover mogelijk kijken we ook een beetje vooruit. .

Wat hebben we een leuke en enthousiaste reacties ontvangen op de kerstattenties die we de week voor Kerst bij onze koorleden bezorgd hebben. Het was super leuk om te doen en om de blij verraste gezichten aan de deur te zien. Erg fijn te ervaren dat deze geste door iedereen gewaardeerd werd.

Zo zie je hoe belangrijk het is om met elkaar verbonden te blijven. Dit kleine gebaar is daar een voorbeeld van. Hopelijk blijven we als koorfamilie met elkaar in contact en in staat om elkaar door deze crisistijd heen te helpen.

De Kerstperiode was er één, anders dan anders. Geen grote of kleine concerten, geen feestelijke Hoogmis op Kerstmorgen met groot koor, een orkest en een hele volle kerk. Tijdens de vieringen mochten slechts 30 parochianen aanwezig zijn en met enkele zangers hebben we geprobeerd om toch nog een beetje Kerstgevoel te bezorgen. Binnen de mogelijkheden is het, denk ik, gelukt.

Wat de komende periode betreft: We kunnen niet anders dan ons houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en de Nederlandse Bisschoppen. Dat betekent dat er voor de verschillende koorgroepen tot nader order géén bijeenkomsten gehouden worden en dat er tijdens de vieringen gezongen wordt door cantor of enkele zangers...

Met de samenstelling van de programma's van de vieringen wordt rekening gehouden met deze beperkingen.

Of we Pasen muzikaal uitgebreid kunnen vieren, of er met Pinksteren iets mag en kán?

De tijd zal het leren. Laten we er in elk geval naar uit kijken... Hoop doet leven... !

We houdende moed erin!

En tenslotte... we vallen in herhalingen maar...

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en voor iedereen die je lief is.

Maak het thuis gezellig!

Zoek a.u.b. contact met je koormaatjes middels telefoon, email of whatsapp.

We hebben elkaar momenteel écht meer dan hard nodig.

Hartelijke groet

Namens het Bestuur

Toos de Vreede, secretaris.





Lieve zangeressen en zangers,

Allereerst wil ik jullie tijdens deze weliswaar grauwe en koude winterdagen vanuit een warme huiskamer met flakkerende kaarsen en gezellige sfeerverlichting een mooi en voorspoedig 2021 toewensen! Het donkere weer is niet ongewoon voor deze tijd van het jaar, maar toch lijkt dat nu extra beladen door de ietwat benarde omstandigheden waar we in leven.

Onlangs zat ik te luisteren naar een oudejaarsconference. Maar het was niet zomaar een oudejaarsconference. Het was er niet een met allerlei gevatte spitsvondigheden en grappen en grollen, maar een met opbeurende anekdotes en visies vanuit een hoger perspectief om de luisteraar een hart onder de riem te steken. De conferencier was Tijn Touber. Misschien dat enkelen van jullie hem wel kennen als de gitarist en componist van enkele popsongs en als de mede-oprichter van de band Loïs Lane.

Hij benoemt de benarde situatie die de pandemie veroorzaakt heeft, waarin we onbewust gemakkelijk meegezogen kunnen worden, waardoor gevoelens van wanhoop en neerslachtigheid op de loer liggen. Als we echter uitzoomen en even van een afstandje kijkt, dan kunnen we zien dat de natuur nog steeds onverstoort zijn gang gaat. De vogels fluiten nog steeds, de bomen en bloemen gaan straks weer bloeien, de rivieren stromen nog steeds... Het is nog steeds eigenlijk een prachtige wereld. Om ons te helpen die schoonheid te blijven zien, zingt hij het prachtige liedje *What a wonderful world*.

Zie <https://youtu.be/NhFjvEYxazA?t=1554>. De geluidskwaliteit is helaas niet zo goed, maar hij zingt het wel mooi klein, intiem en gevoelvol, waardoor het toch raakt.

Zoals ik in een eerder stukje al geschreven heb, kunnen we de beperktere bewegingsvrijheid juist gaan gebruiken om meer naar binnen te keren, om weer contact met het Zelf te maken. En zo kunnen we leren de kracht die we nodig hebben niet steeds buiten onszelf te zoeken, maar om die juist binnenin onszelf te vinden en zo meer te leren vertrouwen op onze innerlijke kracht.

Zelfs na de donkerste nacht komt de zon weer op. Denk ook maar eens aan hoe vlak voor een rups een vlinder wordt hij even helemaal niks meer kan. Zijn pootjes werken niet meer, zijn antennes werken niet meer, kortom, hij valt helemaal uit elkaar, terwijl hij door zijn cocon is ingekapseld om die grote, levensveranderende transformatie te kunnen laten plaatsvinden.

Hierbij spreek ik van harte de hoop uit, dat we de saamhorigheid die Deo Sacrum kenmerkt weten te behouden, dat we met elkaar verbonden zullen blijven en dat we elkaar zullen blijven steunen, ook - of misschien wel juist - nu we in onze cocons zitten. Er komt een dag dat we met hernieuwd elan weer met elkaar kunnen zingen!

Dus naast een mooi en voorspoedig nieuwjaar wens ik jullie ook een jaar vol hartverwarmende verwondering en aanstekelijk optimisme over de schoonheid die het leven ons ook te bieden heeft!

Met een hartegroet,

*Steven*



## Onze jarigen in Januari en Februari

### Januari

26 – Jolijn Doelman  
29 – Anette Hüsken  
31 – Ellen van Leur



### Februari

4 – Mirjam Halverhout  
6 – Karin Hilgerson  
7 – Geert de Vreede  
11 – Piet van Marrewijk  
11 – Frank de Vries  
15 – Nico van der Knaap  
20 – Aad de Bruijn  
20 – Ben Kester  
20 – Gerda Voois-de Wilde  
26 – Marian van den Berg

Kinderen .....

Deze week vrijhouden .....

**Zomerkamp Kinderkoor: 23 t/m 27 augustus 2021**

Daar gaan we voor!